

11e Rondbrief (Webbrief) van de Sjamaan Schedeldrager-Searching Deer, juni 2013

Heilige Geometrie levert ons de bouwstenen voor creativiteit. Deze universele taal zal door de mensheid meer en meer gebruikt worden op de verschillende niveaus en gebieden van kunst, wetenschap, geneeskunde als ook in spiritualiteit (spirituele ontwikkeling).

Frank Chester, men kan hem op internet wel vinden, ontdekte een nieuwe formule of werkwijze waarmee platonische lichamen zich verenigen! Dit bezorgde hem inzicht in de werking van het menselijk hart, waardoor hij nu lezingen geeft aan doctoren.

Hij ontdekte o.a. dat er in het hart twee geometrische lichamen verenigd worden, waardoor het mogelijk is voor het hart om twee tegengestelde (polaire) dingen tegelijk te doen namelijk samentrekken en uitzetten..... Is dat niet bijzonder? Voor verdere details zou je z'n filmpjes op you tube moeten bekijken....

Waarom is dit en deze vondst zo belangrijk voor de toekomst?

Namelijk omdat de Heilige Geometrie de bouwstenen levert om heel veel nieuwe ontdekkingen te doen; ook voor ons als groep in de praktijk van het dagelijks leven. Het moeten niet alleen maar abstracte denkbeelden blijven, als we het over Heilige Geometrie hebben. We moeten het toe kunnen passen. Simpel een cirkel om je heen trekken met licht is waarschijnlijk één van de eenvoudigste manieren om voor jezelf beschermende ruimte te creëren.

Op het Eigentijds Festival 2013 was een pentagram gelegd. Wellicht weet niet iedereen dat geometrische vormen ook een trilling verhogende werking kunnen hebben. Die van het pentagram functioneert als energie balancerend en als "deur". Deur naar een Hogere vorm van bewustzijn. Het pentagram brengt de energieën van vuur, lucht, water, aarde en ether in balans. Als daar bewust en met intentie ritueel mee gewerkt wordt, dan wordt er dus een sfeer van balans gecreëerd! Mijns inziens was deze sfeer te proeven op het Eigentijds Festival. Er was een sfeer van rust en balans

gedurende het hele Festival 2013 en naar mijn idee niet in de laatste plaats te wijten aan de vorm en de legging van het pentagram op het Tipiveld.

Het zou mooi zijn als we met z'n allen de taal van de Heilige Geometrie zouden leren spreken, zodat we met elkaar in de klas zouden kunnen gaan zitten om in deze universele taal te communiceren. Het is namelijk geen door de mens in elkaar geknutselde taal, zoals Esperanto, maar een uit het leven van de natuur gegrepen taal, waarmee de schepping is gecreëerd en wij mogen met deze bouwstenen nieuwe dingen creëren. Net een soort lego. Jij mag bouwen wat je wil, mee creëren met de Schepper.....

In onze gezamenlijke dromenvanger ontving ik van één van jullie een prachtige droom die mij eens te meer duidelijk maakt hoe ver we kunnen komen met de kennis uit dromen. Deze droom is van Marieke H.

De Inwijding

Wij – jouw groep en ik – waren op een plek met een zanderige bodem. De groep zat ten zuiden en ten oosten van mij op de grond in twee rechte lijnen. Naar het westen en noorden was de ruimte open, maar wel begrensd door een soort lakenachtige afscheiding. Tussen die twee afscheidingen was een kleine ruimte.

Ik zat op een kleedje / sjaal met een paarse kleur en keek naar het noorden. Jij, Searching Deer, was in het wit met alleen je sjamanenspiegel op je buik. Ik was in het paars en groen. Mijn haar was los. Jij liep om me heen en maakte met een Lemurisch kristal gebaren. De energie was manlijk. Het leek alsof je symbolen tekende in de lucht om me heen. Ook sprak je erbij en maakte klanken die ik niet verstond. Een andere taal? Een lied? Nadat je drie keer om me heen was gelopen ging ik staan en jij kwam voor me staan, je maakte een laatste gebaar over m'n hartstreek en keek me aan. Een krachtveld ontstond dat ons en de hele inwijdingsruimte omvatte. Ik ging weer zitten. Er kwam een vrouw uit de groep die ik niet ken, met donker haar, naar ons toe lopen met een voorwerp onder een doek. Ze gaf het aan jou. Je haalde de doek eraf en gaf die aan haar waarop ze weer ging zitten. Het voorwerp bleek een ratel te zijn; één zoals ik nog nergens ben tegengekomen. Het was een stok met daarop een piramidevormige constructie van bolletjes in de kleuren van de regenboog, met één bolletje daar bovenop in totaal 7 bolletjes. De bolletjes waren gevuld met iets fijns. Zand dacht ik eerst, later amaranth. Je hield de ratel in je rechterhand en ratelde ermee ruim boven m'n kruinchakra. Nu neuriede je iets.....

Toen gebeurde iets energetisch. In ieder geval eindigde het ermee dat ik andersom op het kleedje zat. Ik keek nu de mensen ten zuiden van mij aan. Het was leuk en iedereen was heel blij. We lachten samen in een krachtveld.....

Dank je wel!

Deze droom is geen verwerkingsdroom, waarbij je de dingen van de dag verwerkt. Deze droom gaat verder. Het is wat we in het sjamanisme een Grote Droom noemen. Ze geeft kennis door en er is een inwijding gaande. De kennis beslaat o.a. het toepassen op praktische wijze van Heilige Geometrie in de vorm van een sjamanistische ratel. Ook wordt er gebruik gemaakt van klank ..

Een geometrische vorm die klank produceert, daar willen we wel wat meer van weten.

Na een gesprek met Marieke H. besloot ik dat de piramidevormige ratel als "heilig"voorwerp ook vorm zou moeten krijgen. De eenvoud van het ontwerp laat dit toe. Erg bedankt Marieke voor deze prachtige droom die je in ons gezamenlijk web hebt ingebracht. (onze gezamenlijke dromenvanger). Deze droom zal zeker een inspiratiebron vormen voor nieuwe ontwikkelingen overeenkomstig de Spirituele Lading die al tot ons gekomen is via dromen (en instructies). Moge ook anderen hierdoor geïnspireerd worden, om mooie dromen vol kennis te ontvangen als inspiratiebron voor jezelf (het deel) en voor het Geheel (het hele Web – jullie dus)

Nog even een mededeling. Er wordt gewerkt aan een boek waar de kennis over het Web en Heilige Geometrie verder uitgewerkt wordt voor het dagelijks leven. Er zullen vele methodieken in staan die je ook praktisch kunt gebruiken. Waarschijnlijk zal dit boek omstreeks Kerstmis dit jaar uitkomen.

Sjamaan Schedeldrager Searching Deer

P.S. Ook Anisha bedankt voor wat je opgestuurd hebt over de kabbalistische boom met gebeden voor de verschillende niveaus.

Stuur je reacties, dromen, gebeurtenissen naar searchingdeer@home.nl. Ze zullen deels of geheel in de rondbrief verwerkt worden. Stuur deze brief naar anderen door, zodat ze zich kunnen aansluiten.

Je staat op de mailinglijst van de Circle of Shamanic Learning. Ongeveer 1 keer per maand wordt een rondbrief verstuurd. Wil je deze rondbrief niet meer ontvangen, dan kun je je afmelden door een email te sturen naar: searchingdeer@home.nl

Voel je vrij om de brief door te sturen binnen je eigen netwerk.

Je kunt je ook aanmelden voor deze rondbrief door een email te sturen naar searchingdeer@home.nl

